

Een nieuw thuis voor IKC Remigius



Na de kerstvakantie was het dan eindelijk zover: de feestelijke opening van het nieuwe gebouw van IKC Remigius. Na jaren van overleg, plannen, een aantal tegenslagen en de bouw, is het prachtige nieuwe onderkomen nu officieel in gebruik genomen.

Bestuurder Annemieke Miltenburg sprak tijdens de opening haar trots en dankbaarheid uit: 'Het voortraject om tot de bouw te komen, heeft wat langer geduurd dan we gehoopt hadden en kende ook teleurstellingen. Dit heeft veel gevraagd van het team van IKC Remigius en alle mensen die deel uitmaakten van de intensieve voorbereidingsperiode. Gelukkig bleef iedereen positief en bleven we vertrouwen op een goede afloop. En niet ten onrechte: er staat een bijzonder mooi gebouw, waar we met z'n allen heel blij mee en heel trots op zijn.'

Annemieke sprak vol lof over het ontwikkel- en bouwteam, dat zij een Dreamteam noemde. Het bestuur schonk het IKC een vogelnestschommel, waarmee kinderen op het plein heerlijk kunnen spelen. Het Dreamteam zelf bood zes duurzame pick-

nicktafels aan, waaraan kinderen buiten kunnen werken, spelen en eten.

Het nieuwe gebouw is meer dan een school; het is een plek waar kinderen samen leren, spelen en leven. Waar talent, ontwikkeling, geluk en samenwerking centraal staan. Er is bewust gekozen voor bepaalde materialen en een ontwerp dat de visie van het IKC ondersteunt. Zo is het gebouw een duurzame plek geworden die kinderen voorbereidt op de toekomst.

'Samen ontwikkelen voor een duurzame toekomst!'

Directeur Wilbert Arends vertelde over het lange proces dat in 2016 begon. Van de selectie van locaties tot de uitdagingen tijdens de coronaperiode, het traject kende nogal wat obstakels. Hij schetste het beeld van het team dat buiten, op 1,5 meter afstand van elkaar, stond te overleggen over de visie die in het ontwerp terug moest komen.

Tijdens de opening werd 'de kikkerschool' ook nog verrast met een prachtig cadeau van de MR: een bronzen beeld van een kikker in ontwikkeling op een houten sokkel van ruim 300 jaar oud, afkomstig uit de gerestaureerde boerderij vlak bij het IKC-gebouw. Kunstenaar Will Schropp legde uit hoe de kikker de ontwikkeling van kinderen symboliseert, van kikkervisje tot volwassen kikker die de sprong in de maatschappij aankan. Het beeld krijgt een ereplaats in het nieuwe gebouw.



De eerste steen van toen nog jongensschool Remigius dateert uit juli 1882. Het IKC bouwt dus voort op een rijke geschiedenis, maar is helemaal klaar voor de toekomst met deze prachtige plek waar kinderen, ouders en medewerkers met trots samenkomen.

Wat een bijzonder moment! Na een lang traject hebben we ons prachtige nieuwe gebouw geopend. Ik ben ontzettend trots op iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes. Tijdens de opening zag ik alleen maar blije gezichten, ook bij ons team dat al twee dagen onafgebroken aan het in- en uitpakken was geweest. IKC-team, gemeente, ons 'Dreamteam', ouders en natuurlijk onze kinderen: samen hebben we dit voor elkaar gekregen.

In 2016 begonnen de eerste gesprekken met als startpunt de locatie. Van de veertien mogelijke locaties bleven er uiteindelijk twee over. Ik ben heel blij dat het deze locatie is geworden. Daarna dachten we na over hoe het nieuwe gebouw aan kon sluiten bij onze visie. We hebben veel gepraat, plannen gemaakt en knopen moeten doorhakken. En kijk waar we nu staan: we hebben een duurzaam, toekomstgericht gebouw dat perfect past bij wie wij zijn als IKC Remigius. Een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, waar talent wordt gezien en waar we leren en groeien. Samen maken we hier nieuwe herinneringen.

Wilbert Arends
Directeur IKC Remigius



Even kletsen met...



Leerlingen uit groep 5

En wat vinden de kinderen eigenlijk van het nieuwe gebouw?

Eloysa - Ik ben superblij dat het een hele mooie school is geworden. Het balkon is leuk en we hebben 2 verdiepingen.

Yasmine - Ik vind het heel mooi dat we een beetje natuur naast de school hebben.

Eliana - Ik vind het leuk dat hier veel meer planten zijn in de school.

Milou - Ik vind het mooi dat we veel houtkleur hebben, wat dat past mooi bij het witte in de school.

Nova - De leerpleinen zijn heel mooi ingericht.

Julius - Ik vind de bomen op de leerpleinen mooi afgewerkt.