



Basisschool Bernadette, al bijna 70 jaar een vertrouwd gezicht aan de Loostraat in "t Loo". Het aanzicht van het gebouw is in al die jaren wel wat veranderd. Ook afgelopen schooljaar werd er verbouwd: Unit 1 kreeg net als Unit 2 een mooi leerplein.

Unit 2 had al een leerplein in de hal: hoge en lage tafels met vrolijk gekleurde stoelen, kasten met leesboeken en een gezellig bankje. Op dit leerplein kunnen de kinderen van de bovenbouw individueel of in een klein groepje zelfstandig aan de slag, terwijl de leerkracht dichtbij is. De onderbouw miste zo'n ruimte. De lokalen van de groepen 1 t/m 4 lagen aan een lange smalle gang waar voldoende ruimte was voor jassen, tassen en schoenen, maar niet voor groepstafels.

Dat kon anders. De gemeenteraad

stemde gelukkig in met het voorstel voor de verduurzamings- en onderwijskundige aanpassingen. Afgelopen schooljaar startten de bouwwerkzaamheden. De leerlingen hielden alles nauwlettend in de gaten (op veilige afstand natuurlijk) en de kinderen van Unit 2 maakten elke dag koffie voor uitvoerder Arie en de bouwvakkers. Inmiddels heeft ook Unit 1 een prachtig leerplein, dat in dit nieuwe schooljaar nog feestelijk geopend zal worden met ouders en betrokkenen.

'Groot door klein te zijn!'

Het plein is al wel in gebruik: groep 1 t/m 4 kan er spelenderwijs leren rekenen in de rekenhoek en leren omgaan met taal in de taalhoek. Ook zijn er genoeg plekjejes om lekker te werken

en te spelen en is er genoeg ruimte voor bewegend leren.

Op het leerplein komen ronde tafels met bankjes en gekleurde krukken. Ook komen de kleuren van het logo terug in de kolommen die geplaatst zijn voor de aanbouw. Bij het ontwerp is ook gedacht aan een ingang met een schuin gedeelte voor de kindwagens van de jongere broertjes en zusjes.

Voor team en leerlingen lijkt het net of het niet anders is geweest. Afgelopen week vroeg een leerling: 'Juf Loekie, wat was er ook alweer eerst waar nu het nieuwe leerplein zit?' Het is een prachtig ontwerp en het team heeft goed nagedacht over de inrichting van het leerplein. Het belangrijkste is dat de kinderen er goed kunnen samenwerken. Wij zijn er superblij mee!

De koers van stichting Innerwaard voor '22 - '26 heeft als titel *Verbinden met de toekomst*. Duurzaamheid loopt als een rode draad door alles wat we doen. Duurzaamheid vanuit milieu-oogpunt, duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, maar ook onderwijsverbeteringen willen we duurzaam laten zijn. We denken goed na over welke kant we op willen en daarbij vragen we ook ouders/verzorgers om mee te denken.

Op alle IKC's/scholen hebben we vorig schooljaar ouderpanelgesprekken gehouden. Ouders/verzorgers kunnen in zo'n gesprek meedenken over ons onderwijs en de opvang. De input van die gesprekken nemen we mee in onze schoolplannen. We hebben het gehad over waar we mee zouden moeten doorgaan en waar we mee zouden moeten beginnen. Het is fijn om ook van ouders/verzorgers te horen hoe zij erover denken. Samen maken we ons onderwijs en onze opvang steeds een beetje beter!

Loekie Welling
Directeur IKC Joannes en Bernadette



Even kletsen met...

Willy Trouerbach



Nog één keer zal juf Willy een groep kinderen leren lezen. Na meer dan 40 jaar op de Bernadetteschool gaat ze na de kerstvakantie met pensioen.

'De Bernadetteschool is een fijne school om te werken: een klein team met korte lijntjes, fijne contacten met kinderen en ouders. In ruim 40 jaar maak je wat mee. Begin jaren '80 vierden we nog Dierendag met echte dieren op school. Als meid uit de stad

keek ik wel op toen een leerling een varken aan een touw meebracht naar school!

De betrokkenheid bij school is groot. Toen de Bernadetteschool in de jaren van krimp mocht openblijven, was het feest. Ook de schutterrij kwam langs om ter ere hiervan een kanonschot te lossen: helaas dwars door de deur van de berging heen.

Ons motto is: Groot door klein te zijn. Wij willen graag leren met én van elkaar op een prettige en innovatieve manier. Blij, dat ik daar mijn steentje aan heb mogen bij dragen, ook door op een info-avond voor mijn groep de term Loo-wijs te lanceren. Mijn thema was *Samen Spelen-Samen Werken-Samen Loo-wijs*. Loo-wijs is inmiddels een begrip geworden bij ons op school.